

Sekterna



Inquisition – 1400-talet

Katolska kyrkan jagar övernaturliga varelser, besläktade samt häxjakt. Society of Leopold finns än idag. Dem har tränats för att bekämpa övernaturliga ting och är fanatikerna. Dödade utan att tveka.

Anark revolten – 1400 -talet spanien

Elders valde här att kasta neonater till kyrkan som upoffringar så dem själva skulle kunna komma undan.

En ung Brujah vid namn Patricia bad om tillåtelse att slå tillbaka och skydda det besläktade samhället. Men Hardestadt den äldre menade på att det var bättre att maskera sig och gömma sig.

Och då ha regler för detta.

Hon bytte namn till Tyler och samlade ihop en mindre armé med Brujahs och attackerade Hardestads slott, en stort slag utkämpades men hon lyckades tillslut förgöra Hardestadt genom diablerie.

Som en löpeld spred sig nyheten om eldernas bortgång och mängder av unga Brujahs anföll i rent frenesi sina skapare för att slå sig fria.

Dem trodde inte längre på idé att makt, pengar, status. Det var bara verktyg för att kontrollera dem yngre besläktade.

Dem samlade och nu fria Brujahs blev att kalla sig själva för Anarcherna.

Nyheten spred sig genom hela Europa och många klaner blev rädda för att även deras yngre medlemmar skulle gå med i Anarcherna. Men Anarcherna var inte organiserade och deras så kallade korståg blev mer av små stridigheter för Elderna och deras resurser.

Tills det att det spred sig till Italien. Gratiano de Veronese elder av klan Lasombra gick med i Anarcherna för att förgöra sin skapare, deras Antediluvian. Med hjälp av klan Assamite så lyckades han, och klanen föll samman då många elder föll i samma veva.

Stora delar av klan Lasombra gick med Anarcherna.

Vidare till Rom kom nyheterna om Antediluvianens fall så anordnade Lugo av klan Tzimisce ett uppror för att göra samma bedrift. Efter en blodig strid så diabliserade även Lugo en Antedilivuan.

Camarillan – 1486

Efter Anarch revolten och stora förluster så band några av dem mest inflytelserika elderserna och deras mest lojala följer samman för att förstärka sitt fäste i världen. Dem blev kända som den Inre cirkeln och grundare av Traditionerna, reglerna som skulle se till att besläktade överlevde i världen.

Detta var nått som påbörjades redan 1435 för att få allierade att skydda sina klaner från hoten av Anarcher, invaderade Assamiter och mänskliga hot.

Camarillan var skapad, och som skulle bli den störste av Sekter.

I en stad där Camarillan finns en Prins.

Convention of Thorns – 1493 England

Nu bjöds parterna in för att förhandla om en hållbar fred. Anarcher och Assamiter blev inbjuda att

gå med på kravet att traditionerna skulle följas.

Många Anarcher accepterade i vetskapen av den enade Camarillans makt. Assamiterna avböjde.

Men man kuvade Assamiterna tack vare klan Brujah som hade tillfångatagit 7st Assamite elders och klan Tremere gjorde en blodförbannaelse på dem. Dem kunde nu inte utföra diablerie utan att det skulle märkas. Assamiterna var nu fristående aka Independent från Camarillan och får utföra diableri på sina egna eller besläktade utanför Camarillan.

Lasombra och Tzimisce tackade nej och skapade tillsammans grunden till det som skulle bli känt som Sabbaten. Anarcher som förlorat för mycket valde att följa med och blev dem första Antitribu.

Sabbaten - 1493

Tzimisce och Lasombra blev grunden till denna nya sekt, dem som hade förinntat sina Antedilivuaner. Det fanns ingen möjlighet för dem att gå tillbaka. Som den representerande Lasombra elders sade under Convention of Thorns – I came to negotiate, not to surrender.

Avhoppare från Camarillan gick med i sabbaten, och kriget mot Camarillan och deras elders fortgick. Dessa Pack av medlemmar blodsbinder sig via magi till varandra och är därav deras "klan".

Shovelhead är en term på mass-skapelse av nya besläktade, som man sedan gräver ner, och dem som är starka nog gräver sig upp. Dem är oftast kanonfoder i kriget mot Camarillan.

I en stad där Sabbaten styr finns det en Ärke Biskop.

Anarkerna

I en stad där Anarkerna styr finns det en Baron.

Anarkerna sköter sitt, dem är som tonårs rebeller.

Se bröderna Wagner.